

# FRANK VANDER LINDEN – ZANGER GITARIST 2023

4 mei 2023

Kortrijk –Concertstudio – org. Schouwburg Kortrijk

Het is vijf jaar geleden dat Frank Vander linden, let op de hoofdletters, nog solo op tournee trok. Dit najaar doet hij het weer, weliswaar met David Poltrock, sinds 2014 ook lid van De Mens.

De schouwburg is momenteel een werf, dus werd uitgeweken naar de ietwat kleinere concertstudio van Track. Geen erg want de zaal liep niet vol.

Door de minimale bezetting is een eenvoudige podiumopstelling mogelijk. Eén micro die niet van zijn staander loskomt. Eén akoestische gitaar met stompbox, één digitale piano en drie monitoren. Het licht was zo eenvoudig, warm wit, dat men het bezwaarlijk een lichtshow kan noemen. O ja, op het podium ook nog een capodaster.

Vander linden verrast het publiek door zijn entree langs de achterzijde van de zaal. Volledig unplugged brengt hij *Irene*, destijds (1992) de eerste single van De Mens.

Tot nu heeft Frank Vander linden vier albums uitgebracht - een vijfde staat op stapel en wordt later dit jaar verwacht. Vander linden put uit oud solowerk, stelt nieuwe songs voor en lardeert dit alles met hits van De Mens. Zo werd *In de walszaal* werd gevolgd door *Dit is mij huis*.

Frank Vander linden staat de eerste negen songs alleen op het podium. Van meet af aan scheidt hij een innige band met zijn publiek. Zijn teksten zijn uit het leven gegrepen, gaan over de liefde met haar mooie en minder mooie facetten. Enkel begeleid door zijn gitaar laat Vander linden die teksten nog beter tot hun recht komen.



Frank Vander linden heeft een mooie stem. Gelukkig zingt hij niet in het Brussels dialect maar wel in het Nederlands. Een Nederlands met een hoekje af, juist voldoende om niet bekakt te klinken.

Ongeveer halverwege verschijnt David Poltrock op het podium. Zijn komst steekt een beetje vaart in het optreden. Bij *Jeroen Brouwer* wordt hier en daar geneuried, zelfs mee gemompeld. In het bluesnummer *Soms denk ik dat ik een weeskind ben*, brengt Poltrock een solo die zijn groot talent laat zien.

Voorts overstemt zijn pianospel het gitaarwerk van Vande linden niet. De twee brengen hun nummers in perfecte symbiose. De set sluit af met het innemende *Ik dacht aan mijn vrouw*.

Natuurlijk volgde er nog een reprise en die mocht er best zijn. Kortom een eenvoudig maar heel mooi optreden.

### Playlist Frank Vander linden – Kortrijk 4 mei 2023

Irene / In de wachtzaal/ Dit is mijn huis/ Patti Blues / Ik wil niet dat je het koud hebt / Zonder verlangen / Warmte / Verdwenen vrienden / Genees mij / Jeroen Brouwers / Kim is dood / Soms denk ik dat ik een weeskind ben / Ben je een autodief of breng je mij naar huis / Je kwetst mij want je bent van mij / Het is maar verdriet / In Gent / Ik dacht aan mijn vrouw

Nooit genoeg / Elke dag een beetje wijzer (denk ik) / Ergens onderweg